



05 MEI BEVRIJDINGSSOEP

Op zondag 5 mei vieren we in Nederland bevrijdingsdag. Op deze dag staan we in de Begijnengang stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Dit jaar vieren we Bevrijdingsdag met gratis vrijheidssoop, die we uitdelen zolang de voorraad strekt. Deze dag is tot stand gekomen door samenwerking met Dialoog Venlo, Resto van Harte, Stek en de bibliotheek.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 11.00-12.00 uur Lezing over oorlogsdagboek van Inge Ropsenthal door Marcel Hoogerhuis. Een onderzoek naar haar dagboek en de Jodenvervolging in Venlo, in Stek
- 12.00 uur Ontsteken wereldvredevlam en start uitdelen vrijheidssoop
- 12.00 uur Muziek Fanfaar Trotwaar
- 12.45-13.45 uur Documentaire "oorlogsherinneringen uit mijn jeugd" van gemeentearchief Venlo. Nagesprek met Sef Derkx en oorlogsgetuige dhr. Lamers, in Stek
- 13.45-14.15 uur Muziek Fanfaar Trotwaar
- 14.15-15.15 uur Lezing over bevrijding Blerick, december 1944 en van Venlo, maart 1945 door Sef Derkx in Stek

Doorlopend dialoog aan de hand van gesprekskaartjes over vrijheid.



Tentoonstelling Tirzo Martha Museum van Bommel van Dam

In relatie tot de lopende tentoonstelling "Intensive care" van Tirzo Martha, die loopt nog tot en met 4 augustus, organiseren we samen met Resto van Harte, museum van Bommel van Dam, Dialoog Venlo een dialoogtafel.

Tirzo Martha heeft workshops in de wijken verzorgd, o.a. voor groepen vanuit 't Groenewold; Homeplus Venlo onder leiding van Rik van Soest, Weefkracht onder regie van Jan Peeters en het Rosahuis onder leiding van Mayra Abdoel. Het vervolg is dat er samen met die groepen uit de workshops een gezamenlijk kunstwerk komt, in het museum. Dit zogenaamde community art, een kunstwerk gemaakt door Venlonaren is ook te zien tijdens de zomerparkfeesten.

Kunstreis Mattie Jeukens



Informatie over een bijzondere kunstreis van zondag 15 september t/m zaterdag 21 september 2024.
Wat: Fresco-kunstreis: Dompel je onder in de kunst van de fresco's van 1300 - 1500 in Arezzo, Monterchi, Assisi, Florence, Perugia, Padua, Montefalco, Orvieto en Spello. Er zijn 5 lezingen hierover geweest in de 40-dagentijd en die zijn terug te zien via www.kerkkomnou.nl en: "Kijk de frescolezingen terug".
Infoavond: Donderdag 20 juni 2024 in de sacristie Lourdeskerk. (ook via de streaming van de kerk te volgen, zie www.kerkkomnou.nl)

Vertrek: Zondagmorgen 15 september om 7.30 uur Voltastraat 45 Maastricht terug zaterdag 21 september tussen 16.00 en 17.00 uur
Prijs: € 895,00 inclusief overnachtingen en entrees
Verdere informatie bij Mattie Jeukens ofm, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht, 06 51910217, jmpp.jeukens@planet.nl



15 mei lezing

Hoe zie jij de ander?

LEZING Tijdens Venlo Leest Matinee op woensdag 15 mei is een gratis special waarin schrijver Ernest van der Kwast te gast is in de bibliotheek. Hij wordt geïnterviewd over het boek Ilyas, een roman over het dilemma tussen hulp bieden aan anderen en kiezen voor jezelf.

Wanneer? 15 mei 15:00-16:30 uur, Podiumzaal open vanaf 14:30 uur
Waar? Stadsbibliotheek, Begijnengang Venlo.

Over Ilyas

Hoofdpersoon Peter Lindke komt zonder werk te zitten en zijn huwelijk raakt in een crisis. Hij maakt thuis kennis met de schoonmaakster die ook grote problemen heeft. Hij ontfermt zich over haar en weet haar leven weer op de rails te krijgen. Maar als de schoonmaakster vervolgens met Ilyas aankomt, een jongen met het gezicht van een gekweld dichter én bijna twintigduizend euro schuld, aarzelt hij. Moet dit betekenis geven aan zijn leven? Het helpen van anderen, van mensen die hij niet kent? Of kan hij beter zijn huwelijk redden? Ilyas is een meeslepende roman waarin Ernest van der Kwast op lichte wijze de dringendste vragen van deze tijd aan de orde stelt.

Over Ernest van der Kwast (1981) werd geboren in Bombay, India. Hij brak door met zijn roman Mama Tandoori (2010), die in Nederland en Italië een bestseller werd. In 2020 verscheen Ilyas. In zijn boeken spelen cultuurverschillen een grote rol. Daarnaast is hij als vrijwilliger betrokken bij het Vluchtelingenwerk in Rotterdam. Zij adviseren vluchtelingen en helpen hen om de beste keuzes te maken als de asielprocedure negatief uitpakt. Waar de overheid zegt: 'zoek het maar uit', laten zij hen niet aan hun lot over.

15 juni tuindate dag

Ben je een doener, een denker of ben je het allebei? Wil je je handen uit de mouwen steken in verbondenheid met de aarde, de lucht en het groen om je heen? Wil je je "accu opladen" en tegeliktijdig ontspanning ervaren? Laat je dan inspireren door een leven gevende energie. Ontmoet mensen met (eenzelfde) belangstelling voor het buitenleven... en mogelijk kom je tot een date!
Ben of ken je iemand die hierdoor zich aangesproken voelt: van harte welkom in de tuin van 't Groenewold. De tuinpoorten gaan hiervoor open op:

DATUM: Zaterdag 15 juni 2024, telkens van 10:00-13:00 uur

BEGELEIDING: Anne Indenkleef en Theo Tijsen

KOSTEN: Geen. Je wordt "natuur" lijk goed verzorgd met een gezonde lunch op het eind van de ochtend. Aanmelden: Vóór 08-06-2024. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, laat het ons s.v.p. even weten, dit i.v.m. eten.

AANMELDEN: administratie@st-groenewold.nl of 077-354 66 89



Agenda

07 juni dialoogtafel in museum Van Bommel van Dam
15 juni tuindate dag 10:00-13:00 uur
07 juli Preuf 't Ven 11:00-15:00 uur Genrayseweg 39
21 september Opschoonactie

